

Med Sønderjysk Sejtrækkerselskab til Rügenbrücken Marathon 2019

Den pr. 27.4.2019 i Pinneberg nystiftede frivillig forening "Sønderjysk Sejtrækkerselskab" med eget cvr.nr. og officielt registret hos Erhvervsstyrelsen i Danmark, afholdt i perioden fredag d. 18.10.2019 til søndag d. 20.10.2019 sit første arrangement: Rügenbrücken Marathon 2019.

Selskabets samlede daglige ledelse havde lagt alle kræfter i for at 35 løbere og walkere kunne få sig en uforglemmelig oplevelse kombineret med kulturelt indslag.

Fredag middag kl. 12 drog således en busfuld forventningsfulde menige medlemmer af foreningen af sted mod Stralsund. Selve transporten stod Neubauer Reisen i form af chauffør Frank og fruena Manuela for. Umiddelbart før grænsen startede første kulturelle indslag, beskuelser af Piet Heins "Lyren" som står midt i rundkørslen. Måbende beundrede vi værket, og for de mindre kulturelle medlemmer tog vi hele 2 ekstra runder i rundkørslen. Mættet af indtryk fortsatte vi til Fleggaards grænsebutik, hvor der var rig mulighed for indkøb

og toiletbesøg. Herefter fortsatte turen mod syd. Trafikken var fornuftig, og snart var der masser af snak på kryds og tværs i bussen. Holger havde medtaget en fællessang, som vi øvede os på. Det store "Bil-Banko" fik vi også spillet. I køre-pauserne sørgede Frank og Manuela for, at vi fik kaffe, sodavand, øl, eller hvad nu vi kunne have. En super god service, som skulle vare ved hele rejsen.

Hen på aftenen, ca. kl. 18.30 ankom vi til Stralsund, hvor vi skulle afhente vores startnumre til næste dags løbsarrangement. Vi kom kun lige retur til bussen, så startede et voldsomt regn- og tordenvejr.



Herpå gik det direkte til hotellet, hvor man ventede med aftensmaden kl. 19.30. Vi ankom lige på klokkeslættet, så det var et hurtigt tjek in og så til bords. Menuen bestod af en udmærket buffet, med alt hvad man kunne ønske sig. Desværre kneb det med at få drikkevarerne serveret, men OK, øllet gled med desserten ned, og stemningen forblev god. Det passede åbenbart ikke hotellet, så vi blev bedt om at være rolige, idet vi generede de øvrige gæster. Lidt forbløffet holdt vi inde, imens vi kunne fornemme, at støjniveauet i restauranten langt fra alene udsprang fra os. Så inden længe var vi atter i gang med vores snakken og skålen. Personalets øjne fulgte os med strenge blikke, men lige lidt hjalp det. Efter aftensmaden var det tid til at få pakket kufferten ud og komme i seng.

Lørdag morgen var der morgenmad fra kl. 6.30. Det benyttede nogle sig af, specielt marathonløberne som skulle med bussen ind til byen allerede kl. 8.15. Åbenbart havde man ikke forventet nogen så tidligt. Nogle fade var endnu ikke fyldte. Vi, der først skulle med bussen kl. 9.45, havde til gengæld god tid til nyde den gode morgenmad og hele udvalget.

Briefing – marathon:



9.45 – holdet klar til afgang:



Vel ankommet i startområdet fik vi afleveret vores bagage og kunne lige nå et toiletbesøg. Så var det blot tilbage at vente på startskuddet. Vejret var med os, om end lidt køligt imens vi endnu stod stille.

Halvmarathon holdet:



De nye Sejtrækker trøjer:



Endelig gik startskuddet, og en fin tur rundt i byen og videre over den store bro til Rügen var i gang. I løbet af dagen skulle flere end 5.000 deltagere på de forskellige distancer krydse broen. Et flot og imponerende bygningsværk hvorfra man havde en fantastisk udsigt.

Broen set fra Stralsund siden:



Underlaget på løberuten varierede fra brosten, asfalt, fortorv, stier til de gamle østtyske betonplader. Specielt på Rügen ude for den lille by Altefähr, måtte vi løbe på disse fortidsminder. Noget der krævede koncentration.



Efterhånden som vi kom i mål, mødtes vi til en forfriskning og lidt at spise. Klokken 14 kørte bussen det første hold retur til hotellet. De øvrige af os ventede til alle var kommet i mål, og alle havde haft mulighed for en forfriskning. Bussen holdt parkeret ca. 1 km væk. Turen derhen blev dog lidt længere, da vi gik forkert. Heldigvis ventede Frank og Manuela ved bussen med varme pølser med brød, øl og kaffe m.v. Lige hvad vi trængte til.

I mål efter 42,2 km.



Medaljen:



Tilbage på hotellet kunne vi slappe af og få et varmt bad. Der var også mulighed for at benytte sig af hotellets wellness område. Et tilbud flere benyttede sig af.

Kl. 18 mødtes vi i baren for at få en øl eller et glas vin. Hurtigt var ”trætheden” glemt og stemningen i top. Umiddelbart inden aftensmaden øjnede vi muligheden for at købe drikkevarerne i baren og tage dem med ind i restauranten, som lå i åben forbindelse med baren. Måske vi så kunne undgå en gentagelse af aftenen før. Den gik dog ikke. Bartenderen blev mildest talt stik tosset og sluttede med et rungende:

GESCHLOSSEN !

Så vi var nogen, der fik øl til desserten igen.

Bar besøg:



Aftenens menu bestod igen af en udmærket buffet. Da regningen for drikkevarerne kom til vores bord, var det med besked om, at vi selv måtte finde ud af at dele regningen

efterfølgende. Hun fik hurtigt pengene, og drikkepengene beholdt vi selv.

Aftensmad:



Vores hotel:



Søndag morgen mødtes vi til morgenmad kl. 7.30 Alt var klar, og der manglede absolut intet. Hotellet var på alle måder meget fint, fine store værelser og lokaliteter. Personalet

virkede dog, som meget overbelastet og stresset, hvilket gav en ugunstig oplevelse af stedet.

Kl. 9.30 var vi tjekket ud og klar til dagens udflugtsmål. En guidet tur til Prora på Rügen hvor vi skulle se det kæmpe store ferie og hotelanlæg, som Hitler lod opføre fra 1936 til 1939. Et næsten 5 km lang bygningsværk som aldrig blev helt færdigt. Stedet blev efter 2. verdenskrig brugt af russerne og senere af det østtyske militær. Efter murens fald forfaldt stedet og bygningsmasserne. I dag ejes stedet af diverse investorer, som bygger ferielejligheder til videresalg. En kæmpe byggeplads hvor der mangler meget endnu.

Desværre regnede det lidt under rundvisningen. Turen varede en times tid, men når man ser hvor stort det er, så kunne man godt have brugte meget mere tid på stedet. Vi havde dog ca. 7 timers buskørsel foran os – så det må blive en anden gang.

Rundvisning:



Prora:



Nu gik turen mod Aabenraa. Det regnede, og gråvejret gjorde nok sit til, at der var en periode med ro i bussen. Holger havde også arrangeret en quiz, hvor der gjaldt om at huske fra 10 tekster, der alle havde med forskellige sportsgrene at gøre. Turen hjem foregik uden voldsomme trafikale udfordringer, og kl. 19.45 ankom vi til Aabenraa, hvor vi tog afsked med Frank og Manuela. Det ville være fint, om de var chauffør og guide på næste års tur til Hamborg. Vi må se tiden an.

Tilbage er kun at takke arrangørerne fra Sønderjysk Sejtrækkerselskab for en dejlig og vellykket tur. Vi deltager helt sikkert også en anden god gang.

Jytte & Finn